

Siyasi İstikrar İndeksi (Sİİ) Saygıdeğer Kullanıcılarımıza

Yıpratma Savaşı

Kara Kuvvetlerimizin 2230. yılı. Bu vesileyle, ordu bir kenara, savaş hakkında bazı düşüncelerimizi paylaşmak istedik. Modern savaş, koalisyon temelli hibrit hale geldi. Ülke-ölçekte olmaktan uzaklaştı. Bu gelişmelere riayet etmek lazım. Gelişmeler aslında, kadim Türk devlet ve ordu felsefesini teyit edici. Savaşın işleyişi değişti ama özü değişmedi; uzun erimli, çoklu-formasyon. Kendi işimizi güçleştirmemeli, devlet ve ordu kodlarımızı hatırlamalı, uyarlamalıyız. Aksi halde, melaneti üstümüze çekeriz.

Büyüklik, katılık, yoğunluk, müdahale edilebilir iletişim, ölümdür. Komuta, kontrol ve koordinasyonu merkezileştirmek-tekleştirmek, yapay zekâ akıllı mühimmattan mahrumiyet, muhtemel ölümdür. Görünmek, denetimsiz, ölçek uyumsuz yayılma, kuvvetle muhtemel ölümdür.



Keşif-emniyet-irtibat! Emirsiz icra edilecek, yetecki. Modern savaş prensipleri o kadar teknik o derece profesyonel ki, değil anlamak, bir entelektüel askerî kalkan, konu merkezine dahi yaklaştırmamakta. Askerler çalışıyor! Mecburen, taşradan sayacak, hal bilmeden hatır soracağız.

Savaşı **dolaylı** kılacak, geniş kitlelerinin değil günlük yaşamını sarsmak; temel girdilerinden, ticaret ve ileri endişelerinden dahi **uzakta** tutacaksın. Sınırlarının dışında, mümkün en uzakta, ülkenin insan ve mal trafik/güzergâhıyla ilgisiz kılacaksın.

Hasmının dikte ettiği değil beklemediği yerde, **sınırı/kapsamı tam belli savaş saha ve modalitesini sen teşkil** ettireceksin. Yer derken, ebadı/hududu belli “mekân” değil, **ortamdan** söz etmekteyiz. Aman.

Hasmının **ittifak modalitelerini** önceden on-yıllarca uğraşla çözmüş, halletmiş olmalıydın. Savaş zaten senin tasarladığın değil, muhakkak, hazırlanıp uyguladığın süreç olmalıydı. Sen politik öncellerince, **zamanla, görerek yazılmış senaryo** uygulayanı değilsen, bizatihi hatalı öznesin, onu geçelim.

Unutma! Millet ordu için değil, ordu millet için. Milletin, ancak zamanlara yayılı işletilebilen na-mütenahi plastik gücünü, tek-biçimli, konsantre, ana yığılı hale getiremezsin. Her, ama her şey **şimdi ve burada**, tarihî virajdayız! Yandın! Bunu yaparsan, milletin yıkılmaz satvetini kırılğanlaştırırsın. En başta koyduk; büyük-katı-yoğun, aman!

Savaşa kısa süreli deyip hele hele “yıldırım” hale getiremezsin. İskender’le Hitler, böylelikleydi. Cengiz Han günde 300 km ilerlemekteydi ama ordu yanında milyonu aşan koşulu/besili hayvan eşlikteydi. Onun bile hükmü kısa sürdü. Oysa Fatih, “**evladı ayalimin hakkı fethinden imtina ederim**” derdi. Sen uzun zamana yayılmış savaşa hazırlan, kısılığı nasiptir.

Düşmanı, savaşı, uygulamasını, tümünü tek başına kararlaştıran **tek bir politik dizge merkezî bileşeni**ysen, zaten, **her şeyiyle görünen ve her yapacağıyla bilinensin. Zamanlara yayılarak** saklayan örtünden kurtularak girmedığın savaş, kaynayan kan banyosunda çıplaktır. Örtüyü tek



kaldıramazsın, güllerin savaşında buhar, gül kardeşliğinde kalles olursun, aman! (Hz. Muhammed'e atfen)

Milletin zamana yayılı gücünü top toparlak hale getirmek bencilisin, ani savaş aslında maruz kaldığın, sencileyindir. Yıpratma savaşı milletin bağrından süzölmüş, iradî, hakçadır. *Yanındakinin terinden emin olanların savaşıdır.*

Hasmınla temas zamanlama ve ritmini, kuvvet profillerini, harekât ortamını sen şekillendireceksin. Oraya kim girecek çıkacak, yegâne bilecek, tek seçeceksin. Bunlar günlük üstünlük üretmek ve politik kam almak için değil, zaman alan işlerdir! Oraya derken, orası mekân değil, ortam, aman! **Koalisyon tabanlı, hibrit savaş için birlik düzeyde eşleştirilmiş,** sahada canlı tatbikat yaptırılmış askerî yapılanman olacak.



Koalisyon derken; sabite değil, **rotatif** olacak. Dönüştüreceksin sabitleyecek değil, değiştireceksin bağlanacak değil. Eğiteceksin; savaş için eğittiysen bu sadece senin kazanman için, seninle, senin imkân ve kabiliyetlerine dayalı, savaş ortamında seninle birlikteyken ederi olan eğitim. Savaş güç ve kabiliyetini senin ortamının bileşeni haline getireceksin. Kopyalanman ve gücü bölüp denetimsiz kılman gereksiz. Öğrettiğinden de kazanacak, sadece sen kazanacaksın.

Arkanda nispi bağımsızlaştırılmış **endüstrin**, güçlü **finansın**, esnek ve yaratıcı **işgücün**, **teknolojik üretim** kapasiten, savaşırken **tam-haklı ve yetkin** olduğuna **katî olarak inanmış halkın**, anlık harekette zamanlara yayılmış **medyan** olacak. Ve arkandakilerin tümü, işler ters gittiğinde ders değil **destek** verecek.

Asker derken, üniformalı, silahlı, hiyerarşik yapının bileşeni değil. Savaş artık bunlar arasında ve hiyerarşik düzende değil. Daha etraflı, karmaşık süreçlerden oluşmakta. Askerlerin kurmay ama harp akademisi değil “akademileri” mezunu olmalı. Çoklu mesleki/profesyonel, “efser”, etraflıyla düşünen akıl/baş, yeni harbin temel kurmay formasyonu.

Sınırsız muharebe edecek *sonsuz dövüşecek* gibi gireceksin savaşa. Ardında esas kabiliyetlerini saklamış, müttefiklerinin kaynaklarını kullanmış olarak. Varsa savaş ve bu savaşta salt kendi kaynakların devredeyse, **harcanan ve eksiltelen** sensin. Sel taşıyla el kuşu vuramamışsan, an be an bir eksilen, uzun vadede yenilen sensin.



Ya müttefiklerin? Görünür ve kuvvetli değil, gizli ve kuvvetini senin için kesin transfer ettiriciler mi? Bunu maddi olarak güvenceli kıldın mı? Sensiz değil rahat, hayat yok, bunu anladılar mı? Savaş uzadığında müttefiklerin seyrelecek mi? Artacak mı? Hangisine hazırlandın? Savaş bittiğinde neyle karşı karşıya kalacaksın? Aktifi belirsiz, pasifte özkaynakları küçük bilançoyla mı? Olumsuz bilanço, savaşı kazansan da en kötüsü. Ne kazanacağını bilmeden, güvenceli kılmaksızın, iyi bilançoyla çıkmayacaksın, niye giresin savaşa?

Çoğu savaş toprak değil, kalıcı güvencelenmiş imtiyaz, daha ziyade tazminat **ödetmek** içindir. Tazminat demeyelim, modern yönetim söylem gereği “*objektivite kazanmış yönetsel üstünlük*” diyelim”. Unuttun mu? Toprak, uzakta ve savaşı kazanman için sadece sahaydı, alman için değildi. Orası senin, ölecek binlerce kişiyi yol açtıkları tüm kötülüklerle birlikte uzakta gömeceğin yeri.

Milleti ayakta tutan nüve, had bildiren töredir. O öylesine kaidededir ki, icrasına bağlı olmayan mahiyettir. Kendinde kendiliğindenlik, öteki için kendiliktir. Kelamın muhafızı, taşıyıcısıdır; darp edip çoğaltanı değil. Zamanların yok etmeyip sakladığı değil, zamanın saklandığıdır. (Hâkimin Hükmü'nden)

Saygılarımızla,
S Bilişim Danışmanlık

“Bu raporun barındırdığı ya da dayandığı bilgiler yazarlarının doğru ve güvenilir olduğuna inandığı kaynaklardan alınmış ve akademik denetime tabi tutulmuştur. Bununla birlikte üçüncü şahıslardan alınan hiçbir bilginin doğruluğu ve tamlığı bağımsız olarak onaylanmamış buna dair bir garanti verilmemiştir. Rapordaki ifadeler geleceğe dair güncel beklentiler temin edebilir ve doğrudan güncel veya tarihi bir gerçeğe ilişkin olmayan herhangi bir beyan içerebilir. İşbu ifadeler bilinen / bilinmeyen riskler, tereddüt ve kapsamlı olarak belirtilmemiş başka faktörler içerebilir. Bu rapora katkıda bulunanlar sürekli değişen bir çevrede faaliyet gösterdiğinden devamlı yeni risklerin ortaya çıkması doğaldır. Okuyucu bu ifadelere aşırı bir güven sergileyerek yatırım ya da ticari bir işlem yapmamaları için uyarılmaktadır. Raporun hazırlanmasına katkıda bulunanlar yeni bir bilginin doğuracağı sonucu müteakiben hiçbir ifade üzerinde halka açık bir güncelleme yapma zorunluluğu taşımaz. Raporu yazarlar bu bilgilerin kullanımına bağlı doğacak hiçbir zarar yahut kayıptan hiçbir şekilde sorumlu tutulamazlar.” Tüm hakları saklıdır. Bu raporun hiçbir parçası fotokopi, kayıt, bilgi depolama ve yeniden kullanımı mümkün kılacak araç / sistem dâhil olmak üzere alıntı yapılamaz, yeniden yayınlanamaz.